

Huisgroepenkrant

van de Samenwerkingsgemeente CGKv in wording te Veendam-Wildervank

Jaargang 1

Nummer 2

Oktober 2009

Huisgroepen gaan steeds meer leven

Er is de afgelopen maand rond het thema huisgroepen een hoop gebeurd. In de middagdiensten op 4 en 18 oktober is ds. S. de Jong voorgegaan om Bijbel onderwijs te geven over huisgroepen. Aansluitend is er twee keer een bespreking geweest. In beide diensten stond een Bijbelgedeelte uit 1 Korintiërs 12 centraal. Dat gebeurde vanuit verschillende invalshoeken.

De eerste huisgroependienst

Op 4 oktober werden eerst de voor- en nadelen van een grote(re) gemeente aan de orde gesteld. Het geeft mooie kansen als je een grote gemeente bent, maar er kleven ook nadelen aan. Daarom is het dus dat we ervoor gekozen hebben een gemeente van huisgroepen te worden. Het is nieuw en dus is er weerstand. Ds. de Jong noemde dat je de weerstanden in vier probleemgebieden kunt benoemen: individualisme, groepsvorming, verticalisme en afstandelijkheid. Bijna iedereen herkent zich wel in een of meer van deze punten.

De Bijbel leert ons echter radicaal anders, kijk bijvoorbeeld maar naar alle elkaar-teksten in het Nieuwe Testament. Allemaal veronderstellen ze een vertrouwelijk met elkaar om gaan in een kleine kring.

Tot slot gaf ds. de Jong aan welke aspecten allemaal een plek moeten hebben in de huisgroepen: lofprijzing, delen, Bijbel, gebed, buurt, gezelligheid en helpen.

Na deze dienst hebben we in kleine groepjes doorgepraat over de huisgroepen, de invulling ervan, en de elkaar-teksten. Dat waren fijne en positieve besprekingen, waarin ook ruimte was voor een kritische noot. Op kleine gele briefjes kon iedereen een gedachte, wens of mening over de huisgroepen opschrijven en deze zijn ook aan de gemeente getoond, zodat iedereen heeft kunnen lezen hoe anderen erover denken.

De tweede huisgroependienst

Op 18 oktober zijn we weer met elkaar samengekomen in de Grote Kerk om voor de tweede keer onder leiding van ds. S. de Jong een dienst te houden over huisgroepen met aansluitend een bespreking. Daarin ging het specifiek over wat het betekent om samen Lichaam van Christus te zijn. Bijvoorbeeld als er staat dat als een lichaamsdeel lijdt, dat alle andere dan meelijden. Dan moet dus dat lijden wel kenbaar gemaakt worden én moet je openstaan voor elkaar. En dat is dan ook een indringende vraag aan iedereen: ben je daartoe bereid? Dat vergt geloof. Maar dat wil God

ik hoop dat in de huisgroepen ook de kinderen welkom zijn

ons geven, als we Hem daarom vragen.

De bespreking na deze dienst was een plenaire bespreking in de koffiezaal, waarbij ds. de Jong, Jakob van der Wal (lid van de huisgroepencommissie) en Peter Drost (kerkelijk werker) achter de tafel plaats namen om de vragen te beantwoorden die in de gemeente leven.

Daarbij kwamen vragen aan de orde van praktische aard, maar ook over welke plek kinderen en jeugd in de huisgroepen krijgen en hoe missionair de huisgroepen zullen zijn. Op enkele praktische vragen was een duidelijk antwoord te geven (zie ook elders in deze krant), op andere vragen moesten we het antwoord schuldig blijven, ook omdat dat gewoon in de praktijk moet gaan blijken.

Beide besprekingen getuigden van een grote betrokkenheid van de gemeente en dat is een verheugend feit. Daarnaast waren er ook kritische vragen, met name over het al dan niet aanwezige draagvlak. Daarvan kunnen we zeggen dat we er alles aan doen om dat te vergroten. En onze indruk is dan ook dat we het idee hebben dat de huisgroepen bij steeds meer mensen gaan leven.

Redactie:

Klaas Braam
Ronald Kleiweg
Wim Kleefsman
Jakob van der Wal
Charina Janssen
Leon Huisman
Peter Drost

Redactioneel:

Het is alweer een maand geleden dat de eerste Huisgroepenkrant uitkwam en dus is het hoog tijd voor een nieuwe krant. We zullen proberen deze frequentie ook vast te houden. Er zal dus elke maand een Huisgroepenkrant verschijnen.

We zijn ook erg benieuwd naar uw mening over de Huisgroepenkrant en de inhoud daarvan en nodigen u dan ook uit feedback te geven. Als er bijvoorbeeld iets niet duidelijk is, stellen we het op prijs als u dat laat weten, zodat we dat in een volgende krant of op een andere manier recht kunnen zetten. Al uw opmerkingen kunt u sturen naar Peter Drost, Straat Malakka 52, 9642 BN Veendam of mailen naar pdrost83@gmail.com of telefonisch doorgeven via 630206 of natuurlijk bij een van de andere redactieleden.

Interview met ds. Sieds de Jong, predikant te Assen-Kloosterveen

Ds. De Jong is voor de meesten van ons geen onbekende meer, omdat hij onlangs twee themadiensten over huisgroepen heeft geleid. We stellen hem daarover nog enkele vragen.



Kun je wat meer over jezelf vertellen? Wat is je achtergrond? Waar heb je gestudeerd? Wat waren je vorige gemeentes enz?

Ik ben afkomstig uit Groningen. Daar heb ik de lagere school bezocht en het Gereformeerd Lyceum. Daarna ben ik in Zwolle gaan studeren aan de Gereformeerde Sociale Academie, richting PersoneelsWerk. Na afronding hiervan heb ik de vooropleiding in Kampen gedaan om daarna 7 jaar theologie aan de Theologische Universiteit te gaan studeren. In mijn eerste gemeente Franeker hebben we 5 jaar gestaan. Daarna, in Buitenpost, 7,5 jaar en nu in Assen-Kloosterveen inmiddels al weer vijf jaar.

Je hebt in de preek verteld dat je in Assen-Kloosterveen met huiskringen werkt. Hoe zijn jullie daartoe gekomen? Het bleek al snel; dat Kloosterveen een grote gemeente zou gaan worden. De prognoses wijzen op een zielen-aantal van 1400. Dan kun je twee dingen doen: splitsen in kleinere gemeenten, of een blijven maar dan moet je wel borgen dat er niemand tussen wal en schip valt en er voldoende mate van vertrouwelijkheid blijft bestaan. Zo kwamen we op de huiskringen.

Wat is het mooiste dat je eens in een huiskring/groep hebt meegemaakt?

Dat was in Buitenpost. Een jongen vertelde dat hij het zo moeilijk had met bidden voor het eten. Toen vertelde een oudere broeder: "och jongen, zit jij daar ook mee, daar heb ik mijn hele leven mee gezeten". Op dat moment brak het ijs en ontstond er een geweldig mooi stuk openheid, die bleef.

Wat is je indruk van de situatie onze gemeente te Veendam? Wat zouden huisgroepen in onze samenwerkingsgemeente voor betekenis kunnen hebben?

Moelijk om concreet iets te zeggen over een gemeente die ik niet ken. Wat ik wel weet is dat samengaan, een nieuwe start maken en misschien een nieuw gebouw een geweldige kans biedt om een frisse nieuwe start te maken. De huiskringen kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen.

Het motiveren van elkaar, het bemoedigen en aansporen.

Er zijn in de gemeente in Assen-Kloosterveen nauwelijks 65-plussers. Hoe zie je de plek van ouderen in de huiskring?

Net als die van de jongeren. Maar feitelijk met meer geduld en barmhartigheid en geloof, want zij hebben al heel lang met Jezus mogen leven.

Wat wil je verder nog aan onze gemeente meegeven?

Ik wens jullie Gods zegen bij de start van de samenwerkingsgemeente en hoop en bid dat jullie als gemeente tot een zegen voor elkaar en voor de omgeving mag zijn.

Uit de huisgroepencommissie

De huisgroepencommissie heeft dezelfde samenstelling als de redactie van deze krant. Er zitten vier mensen uit de GKv in, twee uit de CGK en een meer neutraal persoon: de kerkelijk werker. Zo menen we een goede verdeling te hebben van het aantal leden die ook in verhouding staat tot de groottes van de gemeentes.

De huisgroepencommissie vergadert met zekere regelmaat en daarnaast wordt er door de verschillende leden van de commissie een hoop werk verzet. Op de vergaderingen moet er niet alleen gepraat worden, maar moeten er ook besluiten genomen worden. En het lijkt ons vooral belangrijk om die besluiten te communiceren. Deze besluiten zijn geen wet van Meden en Perzen, maar zijn voor ons als commissie en voor u als gemeente kaders en richtlijnen waarbinnen we de huisgroepen verder vorm kunnen geven.

Genomen besluiten

Vier besluiten die we onlangs hebben genomen willen we nu dan ook communiceren, ook omdat ze antwoord geven op vragen die al meermalen gesteld zijn.

1. Aantal leden in de huisgroep

We hebben besloten om ca. 15 a 16 huisgroepen te vormen met daarin als basis van de groep 15 a 16 belijdende leden. De indeling zal verder niet gebonden zijn aan geografie, maar we streven naar heterogene groepen, waarin dus allerlei soorten mensen in een groep zitten: jong en oud, gehuwd en alleenstaand, CGK en GKv enz.

Huisgroepen zijn er om samen God te prijzen en er voor elkaar te zijn

2. Inhoud van de huisgroepen

We hebben besloten dat we de huisgroepen zoveel mogelijk vrijheid geven bij het invullen geven aan het samen huisgroep zijn. Soms kan het echter zo zijn dat we wel een bepaald onderwerp gemeentebreed willen bespreken en daar moet dan natuurlijk ook ruimte voor zijn.

3. Bestaande verenigingen

We hebben besloten bestaande verenigingen ongestoord hun gang te laten gaan naast de huisgroepen, maar zullen wel in gesprek proberen te blijven.

Ds. de Jong merkte bij de bespreking op dat het het mooist zou zijn als alle verenigingen in een klap zich zouden opheffen om alle energie in de huisgroepen te kunnen steken. Dat lijkt ons echter voor de situatie in Veendam niet reëel. Sowieso kunnen we dat helemaal niet. Er zijn verenigingen die al heel goed draaien en waar mensen elkaar heel goed kennen. Dat willen wij niet uit elkaar halen. Wij hopen dat al deze mensen wel ook hun plek in de huisgroepen in zullen nemen.

4. Evaluatie en eventueel herindeling

We willen voortdurend in het oog proberen te houden hoe de huisgroepen functioneren, waar men tegen problemen aanloopt en dergelijke. Na uiterlijk twee jaar zullen we ook uitgebreid evalueren en is er ook de mogelijkheid om de huisgroepen anders in te delen.

Natuurlijk is ook hier nog veel meer over te zeggen en we zijn ook bereid dat te doen als daar behoefte aan is, maar voor nu mag u het hiermee doen.

Huisgroepeliders (m/v) gezocht (herhaalde oproep)

Er hebben zich al enkele broeders en zusters aangemeld, maar voor de te vormen huisgroepen zoeken we nog steeds mensen die de mooie taak op zich willen nemen om huisgroepelider te worden. Voor de duidelijkheid: die taak kun je alleen uitvoeren, maar ook samen met iemand.

Een huisgroepelider is iemand die

- Christus liefheeft
- zijn naaste liefheeft
- de gemeente liefheeft

Ik vind het een gave uitdaging om in liefde met elkaar om te gaan in groepen met de hulp van God.

Natuurlijk is er veel meer over te schrijven, maar dat doen we nu niet. Als het je wat lijkt ben je van harte welkom op een informatiebijeenkomst voor aanstaande huisgroepeliders die we houden op **27 oktober** om **20.00 uur** in het **Trefpunt**.

Ook als je niet direct het ziet zitten om zelf een huisgroep te leiden, maar het in de toekomst misschien wel wilt, of samen met iemand anders het wel zou zien zitten, ben je van harte welkom. Om je aan te melden kun je bellen met 630206 of een mail sturen naar pdrost83@gmail.com. Als je iemand anders weet die geschikt zou zijn, schroom dan ook niet om het ons te laten weten.

Literatuur over huisgroepen – tips

Prediker zei het al: er is niets nieuws onder de zon. En dat geldt ook als je het hebt over huisgroepen. Er is legio materiaal en informatie beschikbaar voor de mensen die zich er verder in willen verdiepen. Daarom geven we op deze plek af en toe enkele tips als het gaat om literatuur en websites. Suggesties zijn ook in dit geval welkom.

Websites:

www.cgk-gn.nl/gesprekspapieren
dsjkc.weebly.com/handen-en-voeten.html

Boeken:

Bill Donahue, Gemeente in kringen, Handboek voor kringleiders, Hoornaar 2000.
Bill Donahue en Russ Robinson, Zeven valkuilen voor kleine groepen in de kerk, Hoornaar 2003.
Hans Esbach, Kleine groepen, grote kansen, Handboek voor Gemeente Groei Groepen, Amerongen 2007,
Bart Broekman, Het kloppend hart van de gemeente, Vriendschap en geestelijke groei in de huiskring, Kampen 2009

Interview Jan Riedstra

Wie ben je?

Jan Riedstra (Borgercompagnie), 33 jaar en getrouwd met Jantina en vader van Wytze-Jan en Stephan.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Samen met Jantina, heb ik de dagelijkse verantwoordelijkheid voor onze zaak in ruitersportartikelen en diervoeders. Ook ben ik actief in ons eigen bouwbedrijf. Verder spendeer ik mijn tijd graag aan mijn vaderrol en ben actief in verschillende commissies.

Hoe lang ben je al lid van de gemeente?

Sinds 1980, ca 30 jaar.

Wat vind je van de huisgroepen?

Kan een heel goed initiatief zijn. Ook is het de manier om er voor te zorgen dat er naar iedereen wordt omgezien en dat er zo niemand buiten de boot valt. Dat betekent wel dat wij als gemeente er daadwerkelijk achter gaan staan en positief onze steen er aan bij dragen. Dit kan betekenen dat we soms keuzes moeten maken. Wel zal er een duidelijke rode draad moeten zijn.

Wat vond je van de diensten op 4 en 18 oktober over de huisgroepen?

Altijd nuttig, vooral de nabespreking van dit soort diensten vind ik belangrijk. Het is ontzettend belangrijk dat er met de gemeente gecommuniceerd wordt, zo betrek je de gemeente erbij. Er moet ten alle tijden voorkomen worden dat mensen het gevoel krijgen dat dingen van bovenaf opgelegd worden. Het moet een WIJ-gevoel worden!

Heb je nog goede ideeën of tips voor de huisgroepen commissie?

-Blijf helder communiceren over een duidelijke, concrete rode draad.

-Goed en duidelijk communiceren met de gemeente en zo nodig 1 op 1 de gemeente door om iedereen te horen. Daardoor kun je misschien gevoelens voorkomen als: mijn mening doet er toch niet toe of de commissie / kerkenraad doet toch zijn eigen zin.

-Nogmaals het Wij-gevoel creëren is ontzettend belangrijk. En dat kost veel tijd en geduld maar het zal zeker de moeite waard zijn. Voor mij persoonlijk was de verenigingsavond van zondag 18 oktober heel waardevol. Daar hebben we respectvol met elkaar gecommuniceerd over de huisgroepen en je voelde dat kritische, enthousiaste, negatieve, positieve en gemengde gevoelens langzaam samen smolten naar een en de zelfde richting. Voor mij een voorbeeld hoe een huisgroep zou moeten functioneren tot dat ene lichaam dat Christus voor ogen heeft.

Je hebt het nu al twee keer over een duidelijke rode draad gehad. Wat bedoel je daar precies mee?

Ik bedoel dat precies helder moet zijn welke plek de huisgroep in het geheel van de gemeente heeft. Welke rol spelen de huisgroep en de huisgroepeliders in het leven van elk gemeentelid? Wat zijn dan nog de taken van de ambtsdragers? En hoe om te gaan met groepen mensen in de gemeente die meer zorg nodig hebben? Dan kun je denken aan ouderen, maar ook jongeren. Het antwoord op die vragen moet duidelijk zijn.

Is er nog iets anders dat je kwijt wilt?

Laten we met elkaar als broers en zussen in eenheid van het geloof elkaar tot een hand en een voet zijn. Vanuit het ene woord de Bijbel elkaar zoeken en elkaar de spiegel voorhouden. Wat vraagt God van ons in dit proces? Ik wens iedereen Gods zegen toe en dat we met elkaar deel mogen zijn van dat ene lichaam JESUS CHRISTUS.